

Va(P)falz!?!



8-11 oktober 2020

Nej, det är inte en matematisk klurighet, det är en vinresa! Damma av skoltyskan och följ med till Tysklands näst största vinregion Pfalz. Vi kommer mitt i skörden men ändå har fyra dunderhärliga vinhus öppnat sina dörrar för oss och i vanlig ordning blir det mycket vin, mat och glada skratt.

- *Ein Glas Riesling bitte* 😊

Vinregionen Pfalz kan ses som en fortsättning norrut på franska Alsace och den ligger längs med Deutsche Weinstrasse. Efter Rheinhessen är den Tysklands största vinproducerande region och Riesling är, som i de flesta tyska vingårdar, den viktigaste druvan. Men, här odlas mycket annat som ni kommer se, det görs sekt och även en hel del rött vin. Hög kvalitet genomsyrar Pfalz vinproduktion och alla vingårdar vi besöker under resan arbetar ekologiskt.

Neustadt an der Weinstrasse har ca 50 000 invånare och är en gammal stad med mycket historia för den som är intresserad av det. Eftersom den ligger mitt på vinvägen präglas staden idag av vinturism och gastronomi.

Heidelberg är Tysklands äldsta universitetsstad och idag finns här ca 30 000 studenter, totalt har staden ca 150 000 invånare. Heidelberg var Pfalzgrevarnas residensstad från 1300-talet och ända fram till 1720. Staden är även vår drottning Silvias födelsestad och en av få tyska städer som klarade sig från bombningar under andra världskriget vilket gör att många sevärdheter finns bevarade i Altstadt.

Herzlich willkommen!

Reseprogram:

8 oktober

Vi lämnar Arlanda med morgonflyget och landar i Frankfurt vid elvasnåret. En timmes bussresa senare äter vi lunch på den franskägda restaurangen Karlbacher i byn Grosskarlbach. Eftermiddagen tillbringas vi hos Weingut Philipp Kuhn i Laumersheim som gör några av de godaste tyska Riesling jag har smakat, vilken kanonstart på resan!



Vi fortsätter sedan till vårt hotell Panorama Hotel am Rosengarten i pittoreska Neustadt an der Weinstrasse där vi ska bo i två nätter. På kvällen äter vi gemensam middag på det anrika Gerberhaus am Neustadt i gamla stan.



Neustadt an der Weinstrasse

9 oktober

Efter frukost åker vi till Von Winning Winery i Deidesheim. Här bjuds vi på en vinvandring runt ägorna och sedan givetvis en vinprovning. Vi fortsätter med lunch på deras egen restaurang Leopold där vi med största sannolikhet får prova ännu fler av deras viner till maten.

På eftermiddagen besöker vi Weingut Oliver Zeter som ligger i utkanten av Neustadt där vi bor. En rolig och annorlunda producent som förutom Riesling odlar en väldig massa druvor som egentligen inte hör hemma i Tyskland så vi kommer få en riktigt spännande provning här!



Kvällen bjuder på frigång i Neustadt... 😊

10 oktober

Vi äter frukost och checkar ut i lugn och ro innan vi styr kosan mot vackra Heidelberg. På vägen dit gör vi vårt sista vingårdsbesök, denna gång på kooperativet Ruppertsberger i (hör och häpna) Ruppertsberg. Här får vi en guidad rundvandring och provning.



Väl framme i Heidelberg checkar vi in på hotellet, Leonardo Hotel Heidelberg, och sedan får man eftermiddagen på fri hand för att upptäcka denna tyska pärla (eller bara sätta sig på närmsta Weinstube och sippa på ett glas vin) och på kvällen äter vi gemensam middag på Wirtshaus Zum Seppl och summerar våra dagar.

11 oktober

Mot Frankfurt och hemresa, men först en god frukost naturligtvis 😊

Anmälan görs på mail till vinprovning@sommelierskan.se och eftersom resan ligger så nära i tid nu tar vi inte någon anmälningsavgift utan hela resan betalas direkt.

PRIS 13 450 kr

I resans pris ingår:

Flyg tur och retur ARN- Frankfurt

All transfer på plats

Tre nätter på hotell (del i dubbelrum) med frukost. Enkelrum mot tillägg på 1 500 kr.

Alla vingårdsbesök och provningar i programmet

Två luncher med vin

Två middagar med vin

En massa ny kunskap om tysk vinodling

Skrattmuskelgymnastik

Sommelierskan, till er tjänst 😊

Resan är ett samarbete mellan Sommelierskan och Nygren & Lind Resebyrå AB

NYGREN & LIND



TRAVEL



Sommelierskan